

REGIO

Regio
Artikels op de regiobladzijden (13-15) vallen onder
V.U. ACV - Jan 1

Vragen over het regionaal nieuws: Visie Vlaamse
visie.middenvlaanderen.be

Voor de algemene voorwaarden en informatie over het privacybeleid van beweging.net MVL verwijzen we naar de website van beweging.net MVL en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden voor commerciële direct marketing website. Door u in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd, de activiteit of het initiatief, aanvaardt u de algemene voorwaarden.

Gevangenisdirecteur Hans Claus pleit vurig voor detentiehuisen

Gevangenis en echte barometers

Hans Claus heeft iets van een beeldenstormer. In zowel zijn beeldend werk als in zijn job als directeur van de Oudenaardse gevangenis durft hij wel eens de controverse op te zoeken. Zelden om te choqueren, wel om mensen aan het nadenken te zetten. "De tijden zijn dusdanig veranderd dat we wel stappen moeten zetten richting een nieuwe vorm van detentie! Met de detentiehuisen hebben we een formule die veel meer aansluit op mensen re-integreren in de maatschappij."

Een boek, een dichtbundel en een tentoonstelling. Stilzitten zit er niet echt in bij Hans Claus. Tijdens ons gesprek bij hem thuis in Nukerke, mocht ik een blik werpen op zijn indrukwekkende schilderijtentoonstelling die een 'Kruisweg' vormen. "Ik ben Christelijk opgevoed. Bijbelse symboliek is mij dus niet vreemd. Maar ik link het aan dingen van vandaag. Mensen bijvoorbeeld die gewild of ongewild richting Jihadisme worden gedreven. Zoals zie ik 'belichaamd' in de gevangenis. Het zijn echte barometers van wat misloopt in onze samenleving. Ik absorbeer dat en dat neem ik mee in mijn kunst!"

Zijn klassieke gevangenis dan echt broeihaarden voor extremisme?

Hans Claus: Het huidige systeem gaat mensen die we niet meer kunnen gebruiken in de frigo stoppen. Maar later zien we vaak dat het eerder een 'gloeiende oven' was. We veroordelen niet alleen het gedrag, maar de hele persoon. In de plaats van dat probleem aan te pakken, gaan we die persoon criminaliseren en wegstoppen. Eigenlijk een makkelijk excuus om er van af te zijn. Maar tegelijkertijd een voedingsbodem voor extremisme

Aandacht

Omdat ze in de gevangenis de (verkeerde)aandacht krijgen van mede gedetineerden/lotgenoten die ze in hun eigen omgeving nooit gekregen hebben?

Klopt. Onder andere. Na zoveel tijd komen die mensen terug in de maatschappij. Met inmiddels gekende gevolgen van dien... Sommige mensen hebben niets met religie als ze de bak ingaan, en komen er uit als Jihadist. Dat zien wij onder onze ogen gebeuren. Dat is die gloeiende oven... Mensen gaan in de gevangenis als een kleine garnaal, en komen er soms uit als een groot gangster.

Hoe komt het dat gevangenis zo falen in het heroriënteren van mensen met crimineel gedrag?

Eigenlijk zijn gevangenis erfstukken uit het verleden. Bedoeld om mensen weer in de pas laten lopen. De maatschappij was toen ook eenvoudig. Je had regels opgesteld door diegenen die aan de macht waren, en daar had je je aan te houden. Wie dat niet deed, werd gecorrigeerd. En dat gebeurde in een gevangenis. Heropvoeden is niet meteen de insteek. Het was (en is) pure disciplineren. De maatschappij is nu echter dermate ingewikkeld geworden, waarbij mensen constant keuzes moeten maken, dat zo'n



systeem gewoon niet meer werkt. Je moet de mensen niet wegstoppen en disciplineren, maar eerder aanzetten om terug zich actief te integreren! En dat vraagt naar kleinschalige initiatieven midden de mensen.

Detentiehuisen

Zopas kwam je boek "Achter tralies" uit. Met als ondertitel "Hoelang houdt de gevangenis nog stand". Hierin vertel je hoe je in het gevangeniswezen beland ben en daar tot inzichten bent gekomen.

Klopt! Het is natuurlijk ook in de eerste plaats bedoeld om het brede publiek kennis te laten maken met de detentiehuisen. Aan de aandacht die ik er nu mee krijg in tijdschriften als HUMO en Dag Allemaal of op radio en televisie, blijkt dat onze detentiehuisen aanslaan. Onze vzw is er in geslaagd om de politiek te laten besluiten de eerste 'transitiehuisen' te realiseren (voor gedetineerden op het einde van hun straf). We ijveren nu om de volgende federale regering slaagt er nu al in om te laten starten met 'loopplankhuisen', de detentiehuisen voor 18 tot 25 jarigen. Diezelfde jongeren die nu in de bak belanden en makkelijk opgepikt kunnen worden door "de oven", komen dan terecht in kleinschalige initiatieven, sommige daarvan zelfs in woonbuurten. Plaatsen waar alle aandacht gaat naar jonge mensen klaarstomen voor een leven in onze maatschappij...

En is er wel voldoende draagvlak voor? Want de huidige verrechtsing doet soms het omgekeerde vermoeden.

Er waait hoe dan ook een wind die naar verandering vraagt. Wij spelen daar met onze vzw 'De Huizen' op in. In die vzw zitten mensen met ervaring in de justitiële wereld en erbuiten. En voor mensen die twijfelen: we zien dat 60% van de gevangenen in klassieke instellingen recidiveren. Als we dat willen aanpakken, dan moeten we daar iets aan doen! En het moet snel, zeker als we zien dat er net nu nieuwe gevangenis worden gebouwd!